

Als Dominiek Savio Instituut vzw maken wij deel uit van het Dienstencentrum GID(t)S dat gelooft in de mogelijkheden van personen met een beperking en dat voor hen maximale kansen creëert op een gelukkig en zinvol leven. Wij vertalen dit in een veelzijdig aanbod waarbinnen onze opdracht zich vooral situeert op het vlak van onderwijs, dagbesteding en wonen.

Wij vormen dan ook een centrum dat op deze levensdomeinen in samenwerking en in netwerkvorming met andere externe organisaties voor de provincie West-Vlaanderen en – zo nodig – erbuiten informatie, advies, onderzoek, therapie, revalidatie, assistentie, begeleiding, leertrajecten, opvoeding en zorg uitbouwt en aanbiedt met en aan kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap en hun gezin, en dit zowel in hun eigen als in een specifieke omgeving. Wij hebben onze deskundigheid verworven vanuit de vraagstelling van personen met een fysieke handicap.



Wij willen dynamisch zijn, gedreven door verwondering en ontmoeting, betrokken op mensen, met hun verlangens en grenzen, open voor hun vragen, met respect voor hun eigenheid en denken, in wisselwerking met de maatschappelijke evoluties.



Ons concrete doel is maximale kansen creëren voor de mens met handicap om gewaardeerd te worden en te waarderen, zich geliefd te weten en lief te hebben. Wij willen er, samen met hem, alles aan doen opdat de persoon met handicap sterker in het leven kan staan en ook dat hij binnen de maatschappij een grotere gastvrijheid mag ervaren.



Om dit te realiseren kiezen wij ervoor onze deskundigheid voortdurend op te bouwen in een lerende samenwerking van alle medewerkers en dit met elkaar, met betrokkenen en met andere organisaties.



Onze inspiratie halen wij uit het levensverhaal van Jezus, de man uit Nazareth. Het is een verhaal van vertrouwen in de mens en vertrouwen op de zegen van God. Een oproep om niet te zwijgen als mensen in het gedrang komen. Alsook een oproep om zich in positieve afhankelijkheid te durven overgeven aan de zorg van anderen.